

ChristenUnie

Magazine

14, 15 en 16 maart 2022
*Gemeenteraads-
verkiezingen*

Dit zijn een paar van
onze 3.513 lokale
kandidaten.





4 DE REÛNIE
"WE DEBATTEERDEN
AL IN DE ZANDBAK"



Campagne
in volle
gang!



22 SAMEN RECHT DOEN
EEN CHRISTELIJK-SOCIALE
OPDRACHT

En verder...

- 3 Voorwoord
- 14 Jonge kandidaten
- 18 Campagne update
- 21 Plak de poster & pak een prijzenpakket
- 26 Even voorstellen
- 31 Colofon

Samen Recht Doen

Soms hoor ik hem. De bezorgde vraag 'raak je die politiek niet zat?' Als ik mensen vertel over een lastig debat, over de mails waarin ik onderuit de zak krijg of over politieke besluiten die soms gewoon pijn doen. 'Hoe houd jij het allemaal vol?', vraagt iemand me weleens met zo'n bezorgde blik.

Dan is mijn kortste antwoord: 'hoop'. Dat is wat me draagt en drijft.

Niet optimisme, niet het naïeve geloof dat alles vanzelf goedkomt, want dat is gewoon niet zo. Maar wel hoop, het realistische geloof dat het niet hoeft te blijven zoals het nu is omdat God er is en omdat wij er zijn.

Mijn diepste hoop heb ik gekregen nadat ik ben gaan geloven in het Koninkrijk dat gaat komen. Daar sterft mijn vader niet meer op veel te jonge leeftijd. Daar worden de tranen van die uitgebuite vrouw gedroogd. Daar hoeft je nooit meer bang te zijn dat je de eindjes niet aan elkaar geknoopt krijgt. Daar krijgt dat vieze kind op de vuilnisbelt van Caïro nieuwe kleren en genoeg te eten. Van dat Koninkrijk wil ik ambassadeur zijn.

"Hoop, het realistische geloof dat het niet hoeft te blijven zoals het nu is omdat God er is en omdat wij er zijn."

Die hoop is geen bezit om mee achterover te leunen. Hoopvol leven zet wat in gang.

De wijze kerkvader Augustinus schreef ooit: Hoop heeft twee dochters: woede en moed. Woede om hoe het nu is, moed om je in te zetten voor hoe het is bedoeld.

Natuurlijk zie ik dat er heel veel niet klopt. Dat er geen recht is waar dat zo nodig is. Dat onze overheid en samenleving soms ongenadig hard zijn. Dat kan een

heilig vuur ontsteken. Want juist dan wil ik moed vatten om er wél voor te gaan. Dat gebeurt ook deze weken. Met al die bevlogen ChristenUnie kandidaten, bestuurders en leden gaan we aan de slag om Samen Recht te Doen.

Dat doen we door mensen in de knel nieuwe hoop te bieden, door ze recht te doen. Zodat een gezin wél uit de schulden komt. Zodat er wél goede hulp is voor een jongere die dat nu even heel hard nodig heeft. Zodat dat schooltje met de Bijbel in dat ene dorp wél open kan blijven. Zodat die jonge boer wél perspectief krijgt. Zodat we wél goed voor de schepping zorgen. Zodat diegene die van een minimumloon moet rondkomen er wél op vooruit gaat.

Zo gaan we campagne voeren. Schouder aan schouder.

Met de moed van de hoop.

Samen Recht Doen. Aan de slag!

Gert-Jan Segers



De Reünie

VAN KLASLOKAAL NAAR RAADSZAAL

Actief in de lokale politiek, hoe is dat? Waarom loop je daar warm voor en wat heb je je stad of gemeente te bieden? Deze drie kandidaat-raadsleden voor de ChristenUnie zaten vijfendertig jaar geleden op de basisschool bij elkaar in de klas. "We debatteerden al in de zandbak."

Tekst: Theanne Boer. Foto's: Ruben Timman



MAAIKE HARMSSEN, BAS NANNINGA EN HÉLÈNE DE BRUINE - AMSTERDAM 2022



KLAS 4 - DR. M.B. VAN 'T VEERSCHOOL - AMSTERDAM - 1985

"Het is mooi om te zien dat verschillende leerlingen echt actief zijn geworden in de politiek."

Ze zaten in 1985 bij elkaar in de klas op dezelfde basisschool in Amsterdam en nu zijn ze alle drie 'in de race' voor het raadslidmaatschap in hun woonplaats. Namens de ChristenUnie uiteraard. Hélène de Bruine (Amsterdam), Bas Nanninga (Hilversum) en Maaïke Harmsen (Rijswijk) zien elkaar na vijfendertig jaar weer even terug in hun vertrouwde basisschool van toen, de Dr. M.B. van 't Veerschool, nu GBS Veerkracht. Nou ja, vertrouwd, het oude schoolgebouw is twee jaar geleden vervangen door een gloednieuw exemplaar en waar destijds de gereformeerd-vrijgemaakte kinderen van heinde en verre naar toe werden gebracht, bevolken nu 'veelkleurige en veelkerkelijke' kinderen de school voor 'bijbelgetrouw onderwijs'.

Hélène de Bruine herinnert zich dat de school als stemlokaal werd gebruikt. "In de pauze riepen we naar de mensen die kwamen stemmen: 'Wel GPV stemmen hoor', haha!" Maaïke Harmsen weet >>



2022

nog dat tot haar grote ergernis de meisjes apart handwerkles kregen terwijl de jongens dan veel leukere dingen mochten doen zoals timmeren. "Erg oneerlijk vond ik dat!" "O, maar weet je nog dat we toen kortsluiting hebben veroorzaakt in de naaimachine van de juf?" roept H  l  ne. "Dat was toch een vorm van ludiek protest!" Inmiddels is er veel veranderd. "De school is een stuk veelkleuriger", noemt Maaike als voorbeeld. "Omdat christenen in Nederland ook veelkleuriger zijn geworden. Dat zie je gelukkig ook bij de ChristenUnie."

ZANDBAK

"We zaten in de zandbak al te debatteren in plaats van met zand te gooien, toen was al duidelijk dat we de politiek in zouden gaan", grapt Bas Nanninga. Hij vindt het geen toeval dat juist zo'n gereformeerde school meerdere CU-kandidaten heeft voortgebracht. "Ik heb er veel over God geleerd, over woekeren met je talenten, normbesef, dat soort dingen." Bas wilde toen boswachter worden, herinnert hij zich nog. "Ik maakte me toen al zorgen over de natuur en het milieu, de zure regen en het gat in de ozonlaag." Hij is er niet ver naast gaan zitten, want op dit moment is hij adviseur duurzaamheid bij Hoogheemraadschap Delfland. Dat hij nu politiek actief is in zijn



1985

"We zaten in de zandbak al te debatteren"

Bas Nanninga

woonplaats Hilversum komt door een fietsmaatje dat hem op dat idee bracht: "Het leek me wel wat om nu eens aan de andere kant van de bestuurlijke tafel te zitten, want als ambtenaar adviseer ik altijd de bestuurder en nu is dat andersom. En voor je het weet sta je op de lijst en zit je in de politiek. Het bevalt me erg goed, moet ik zeggen."

PIPPI LANGKOUS

Voor Maaike Harmsen is actief zijn in de lokale politiek thuis met de paplepel ingegoten, haar opa was dertig jaar raadslid in Enschede en ook haar beide ouders zijn raadslid geweest. Dus toen bij de Tweede Kamerverkiezingen bleek dat er in Rijswijk genoeg stemmen waren gehaald voor een ChristenUnie-zetel in de raad, kwam ze in actie en zette haar achtertuin open: "Daar hebben we afgelopen zomer coronaproof met elkaar als Rijswijkse ChristenUnie-leden gepraat over de problemen en de oplossingen die wij zien in Rijswijk en over de vraag of we mee zouden kunnen doen. Het bleek dat er genoeg mensen waren om het avontuur aan te gaan, compleet met campagne en verkiezingsprogramma. Dus toen ik werd gevraagd om lijsttrekker te worden, dacht ik, net als Pippi Langkous: 'ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan'. We gaan het gewoon doen met z'n allen."

PASSIE VOOR DE STAD

H  l  ne de Bruine, in het dagelijks leven beleidsadviseur bij Vervoerregio Amsterdam, is derde op de ChristenUnie-lijst voor de gemeenteraad: "Ik ben ook ambtenaar, net als jij Bas, en ik herken dat wel. Dan weet je hoe het werkt en maak je gemakkelijk de stap naar de politiek. Dus toen ik zag dat de ChristenUnie al jarenlang probeerde om hier een zetel te krijgen, ben ik in het bestuur gegaan. Ik kon met mijn kennis iets betekenen en na een jaar of acht kregen we eindelijk die zetel. Dat was een heel bijzonder moment. Dat Amsterdamse christenen vanuit allerlei achtergronden zo eensgezind daaraan werken, met passie voor de stad en voor Jezus, dat is geweldig om mee te maken."

Christenen kijken met andere ogen naar de stad, denkt H  l  ne: "Vanuit het kerkenwerk is er veel oog voor het menselijk leed: armoede, ongelijkheid, ongedocumenteerden..." "Eenzaamheid...", vult Maaike aan, "dat is in Rijswijk een heel groot probleem. Heel veel flats, heel weinig contact met elkaar en weinig ruimte om elkaar te ontmoeten. Misschien dat anderen eerder zien dat het winkelcentrum niet loopt en dat daarin geinvesteerd moet worden om maar te kunnen shoppen, maar wij kijken of er ook plekken zijn waar je kunt sa-

menkomen in plaats van te consumeren. Je hebt een ander blikveld, andere interesses."

CIRCULAIRE ECONOMIE

Herkenbaar, vindt Bas: "Ik kwam uit een dorp en toen ik naar Hilversum verhuisde, voelde dat voor mij alsof ik in een grote stad ging wonen. Dat is niet zo, maar ik zag wel de stadse problemen, zoals een voedselbank, zwervers op straat en dat heeft mijn ogen wel geopend: er gebeurt hier van alles en ik wil onderdeel zijn van de oplossing."

Maaike: "Ja, *laissez faire*, dat hebben we op deze school nooit meegekregen. Je bent er ook voor een ander, en als je iets ziet om te doen, pak het dan aan." "Je wil problemen oplossen bij de wortel denk ik," vult H  l  ne aan. "Als christenen ondernemen we actie. Je kan boos worden of je schouders ophalen, maar je kan ook iets doen. En dat samen iets doen is misschien wel iets wat we vanuit de kerk hebben meegekregen." "Het heeft ook niet altijd direct met mijn geloof te maken," vindt Bas. "Ik vind het ook gewoon leuk om lokaal bezig te zijn. Als ik door de stad fiets, dan vallen mij dingen op, onveilige situaties, of overlast, en dan denk ik: daar moeten we iets aan doen en met mijn ervaring kan ik iets betekenen in de gemeenteraad."

Voor Bas is het helder wat hij in zijn 'stad' wil bereiken: "Hilversum moet d   fietsstad van Nederland worden. We willen het autoverkeer wat gaan weren, het fietsen veiliger en leuker maken en beter openbaar vervoer stimuleren. En Hilversum ►►

"Je kan boos worden of je schouders ophalen, maar je kan ook iets doen"

H  l  ne de Bruine



1985



2022

moet veel meer mee gaan doen aan de circulaire economie, met bedrijvigheid rond kringlopen, praktische banen in die sector, en inzetten op het isoleren van woningen en het voorkomen van energie-armoede. Dus verkeer en duurzaamheid, dat zijn de punten wat mij betreft."

GROENER EN GEZELLIGER

"Bij ons staat het bestrijden van eenzaamheid voorop en daarnaast geschikte woningen voor het hoge aantal ouderen dat in Rijswijk woont. Het zou mooi zijn als iedere wijk een eigen plek heeft om bij elkaar te komen, een soort buurthuis kamers en binnentuinten, zodat een wijk met flats weer levendig wordt. We willen ook werken aan multi-generatieel wonen, zodat ouderen niet in grote gezinswoningen blijven zitten. Rijswijk moet aantrekkelijk worden om duurzaam, comfortabel, met een groene binnentuin samen te wonen met alle generaties."

Als het aan H el ne ligt wordt Amsterdam ook een stuk groener de komende jaren: "Er zijn natuurlijk talloze grote-stadsproblemen, maar meer groen in de stad vind ik persoonlijk erg belangrijk. En burgerparticipatie, zodat de kloof tussen overheid en burger kleiner wordt, dat is ook iets waar ik me druk om maak. Hoe zorg je nou dat de overheid de mensen ziet? Dat je naar ze luistert, dat mensen ook mogen meebepalen over hun eigen omgeving? Ik maak me echt zorgen als inwoners gewoon hun schouders ophalen, niet meer stemmen of niet meer betrokken zijn bij hun buurt, of bij wat er speelt. Daar kunnen we nog heel veel stappen in maken."

HOOP HOUDEN

Er zijn genoeg andere onderwerpen die aandacht moeten hebben, vinden de drie aspirant-raadsleden. Neem armoede, of woningnood of criminaliteit... Allemaal heel urgent, heel belangrijk en heel zorgelijk ook. Zinkt de moed bij de drie lokale politici weleens in de schoenen of lukt het om hoopvol te blijven?

"Toen ik vijftien was, maakte ik me al zorgen om het milieu", vertelt Maaïke, "we hadden toen een actiegroep opgericht op school. We dachten: er moet nu wat gebeuren en we gaan het gewoon doen, elektrisch rijden en zo. Dat is nu dertig jaar geleden en nu gaat er pas een knop om. Ik ben niet heel erg pessimistisch maar het is wel een kwestie van volhouden, van een lange adem hebben. En altijd hoop houden."

Dat is het, beaamt Bas: "Hoop houden. Ik ben van nature positief ingesteld, maar ik geloof ook dat we toeleven naar een nieuwe wereld en dat

"Je bent er ook voor een ander, en als je iets ziet om te doen, pak het dan aan."

Maaïke Harmsen



1985



2022

begint nu al. Dus alles wat we nu goed doen, dat blijft. En hoe dat dan precies vorm krijgt, dat weet ik niet, maar die hoop heb ik."

"Dat zei Desmond Tutu zo mooi h : 'We zijn gevangenen van hoop'", zegt Maaïke en H el ne vult aan: "De kern van christen-zijn en van kerk-zijn is dat je het samen doet, in verbintenis met elkaar. We struikelen met z'n allen vooruit, omdat we het ook niet precies weten en omdat het hier op deze aarde niet perfect is. Het allerbeste komt nog, denk ik dan. Dus als we samen kleine stapjes maken richting het koninkrijk van God, en als we daar iets van kunnen laten zien, hier op deze aarde, ook met dit werk, dan kunnen we die hoop op zoveel manieren laten zien."

WESPENNEST

H el ne: "Ja, het geeft hoop, omdat je het samen doet, omdat we als mensen het goede willen zoeken voor onze stad. In een gebroken wereld, inderdaad, want politiek kan ook heel lelijk zijn, ook in zo'n gemeenteraad. Ik zie wel verschillen in omgang met elkaar en ook daarin kunnen wij anders zijn. We merken ook dat we als partij serieus genomen worden omdat we kennis van zaken hebben, en transparant en eerlijk zijn. Ik denk dat daarom niet-christenen ook op ons stemmen."

Bas: "Je kunt al heel erg een verschil maken door juist in zo'n wespennest waar iedereen zijn eigen punt wil maken te laten zien hoe je als christenen met elkaar samenwerkt. Dat je niet altijd overal voor jezelf opkomt, maar dat je ook de samenwerking probeert te zoeken."

Maaïke: "Ja, dat is een eigenschap, als het goed is, van alle ChristenUnie-politici: dat het vrede-stichters zijn."

ERVAN GENIETEN

Hebben de aspirant-raadsleden nog tips voor elkaar, voordat ze hun basisschool van vroeger uitstappen, het politieke leven weer in?

Maaïke, als nieuwkomer: "Ik kan alle tips gebruiken, jongens, kom maar op!" H el ne: "Probeer er vooral ook van te genieten. Laat je niet overweldigen door al het werk wat er is. Het is nooit af, je kunt van 's ochtends vroeg 's avonds laat aan de slag. Dus geniet ervan en probeer het contact met mensen te blijven zoeken. Dat wordt echt heel erg gewaardeerd, dus ook mensen mailen, want ze vinden het zo fijn als ze een antwoord krijgen. En probeer ook te focussen omdat je gewoon een kleine partij bent, je kan niet alles doen."

SCHOOLMEESTER IN DE POLITIEK

"Opgegroeid met knapen- en jeugdvereniging werd ik min of meer automatisch lid van de jongerenafdeling van het GPV, de GPJC. Toen ik in 1978 ging werken aan de gereformeerde lagere school in Amsterdam-West kon ik het dan ook niet laten om de klassen die ik les gaf ook politiek bewustzijn bij te brengen.

Elke keer wanneer er verkiezingen in het land waren, besteedden we daar uitgebreid aandacht aan. Een beetje staatsinrichting en elke keer de leerlingen bewust maken van hun rechten. "Laat je stem horen!", ik heb het vele klassen ingeprent.

Het is mooi om te zien dat verschillende leerlingen echt actief zijn geworden in de politiek. Mijn idee is dat veel leerlingen het ook thuis met de paplepel kregen ingegoten en de school was daarin zeker een verlengstuk. Politieke bewustwording was min of meer automatisch een onderdeel van mijn lespakket."



ROEL WIMMENHOVE - IN 1985 LERAAR VAN DEZE KLAS & NU SECRETARIS CHRISTENUNIE AMSTERDAM

"Dat zou ook mijn tip zijn," zegt Bas, "en blijf bij jezelf, dat vooral. Ik zet me bijvoorbeeld graag in voor duurzaamheid, en jullie meer voor onderwerpen als armoede, vanuit jullie hart. Dat vind ik mooi, ik denk dat je vooral die dingen op moet pakken die bij je passen, want daarin kun je dan echt verschil maken. Ik vind van allerlei onderwerpen wat, maar daar heb je nou een fractie voor, met mensen die je kunnen helpen." En nuchter blijven, vindt Maaïke: "Het is een periode in mijn leven maar er komt ook weer een eind aan, dat heb ik in mijn familie wel gezien. Het stopt altijd een keer en dat is ook goed, dus hou er ook niet te lang aan vast. Als iemand aan m'n jasje trekt van, 'joh, nu wil ik wel', dan zeg ik 'prima, ga maar' en dan is dat ook goed."

LOGOS INSTITUUT
 HELDERE ANTWOORDEN OP GROTE VRAGEN OVER BIJBEL, GELOOF EN WETENSCHAP



EEN UITGAVE VAN LOGOS INSTITUUT
Bijbelvast
 Dinosaurussen
 Help, mijn kind is gek op dino's!
 Dinosaurussen in de Bijbel

Maak nu kennis met Bijbelvast en vraag een gratis exemplaar aan.

Bestel gratis via info@logos.nl

LOGOS INSTITUUT   

Stichting Logos Instituut • Ambachtstraat 3B • 3732 CN De Bilt
www.logos.nl • info@logos.nl

 **Bidden Onderweg Podcast**



Een moment van rust in de dag om tot jezelf en tot God te komen

 **Probeer vandaag nog uit!**
 Download de app van Bidden Onderweg in jouw app store.

 **Jezuiten** biddenonderweg.org

Wilt u het magazine voortaan alleen digitaal ontvangen?

Regelmatig krijgen we bericht van leden die het ChristenUnie magazine met plezier lezen, maar ons uit duurzame overwegingen vragen niet meer de papieren versie te sturen. In plaats daarvan ontvangen ze een link om het magazine online te lezen. Dit scheelt in de hoeveelheid papier die het magazine gebruikt en het bespaart de ChristenUnie verzendkosten.

Wilt u hier ook gebruik van maken?

Laat het ons weten door het speciale formulier in te vullen op www.christenunie.nl/magazine-digitaal.

Let op: Voor dit formulier dient u wel in te loggen

Daardoor wordt de wijziging automatisch verwerkt in onze ledenadministratie, omdat we helaas niet de mankracht hebben om dit voor iedereen handmatig te doen. Weet u uw wachtwoord niet? Volg dan de stappen op wachtwoord.christenunie.nl.



Onze officiële podcast 'Kamervragen'

Vorig jaar is de ChristenUnie gestart met een speciale nieuwe podcast 'Kamervragen'. In deze serie geeft Gert-Jan regelmatig een kijkje achter de schermen van het werk in Den Haag.

Hoe schrijf je een speech voor de Algemene Politieke Beschouwingen? Hoe werkt het tijdens de onderhandelingen voor een nieuw kabinet? Hoe gaat hij om met alle verwensingen op social media? Met anekdotes en persoonlijke verhalen geeft Gert-Jan hier regelmatig een actueel inkijkje in het werk van de Tweede Kamerfractie.

Beluister de afleveringen hier terug:
www.christenunie.nl/podcast



Tip:
 De podcast is ook te vinden in uw eigen podcastapp, zoek daarvoor op 'Kamervragen Segers' en klik op Abonneren!



groot nieuws RADIO



LUISTER OVERAL NAAR JE FAVORIETE RADIOPROGRAMMA'S!

DOWNLOAD DE APP!



4,6 ster in App Store ★★★★★
 "Mooie nieuwe app met een aantal handige nieuwe features!"
 Kees

HET CHRISTELIJKE RADIOSTATION VAN NEDERLAND

LUISTER NAAR GROOTNIEUWSRADIO.NL • APP • DAB+

De campagne in volle gang

SAMEN RECHT DOEN

In het hele land zijn onze lokale afdelingen in campagnemodus! Vaak met creatieve en originele manieren om hun verhaal te vertellen. De komende weken gaan we overal los, dus meld u vooral aan bij uw eigen afdeling om mee te helpen!

SAMEN RECHT DOEN

Christen Unie



Start van de campagne in Dordrecht



Afval opruimen in Utrecht



Cadeautje voor de Brandweer in Bunschoten



Campagnecongres in Amsterdam



Campagnezaterdag in Nunspeet



Carbidschieten in Staphorst



De stad schoonmaken in Leeuwarden



Een eigen podcast in Staphorst



Helpen met vuilnis ophalen in Houten



De straat op in Maastricht



Duurzame campagnekleding in Rotterdam



Campagnefeestje in Almere



Bomen planten in Kampen



Kerstkaarten bezorgen in Barneveld

14, 15 EN 16 MAART

Gemeenteraadsverkiezingen



Presentatie verkiezingsprogramma in Vijfherenlanden



Dit jaar staat er een recordaantal jongeren op de lijsten van de ChristenUnie. In deze fotoserie vertellen vier van hen waarom ze kandidaat zijn.



Jerke Setz

📍 ASSEN, KANDIDAAT NR. 4
 ★ 23 JAAR
 🎓 STUDENT BESTUURSKUNDE/OVERHEIDSMANAGEMENT

“Bij mijn kandidaatstelling ben ik geïnspireerd door de roeping van Aaron. Ik ben altijd goed geweest met woorden en heb een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Mozes was geen spreker, daarom spartelde hij tegen toen God hem vroeg het volk te leiden. Geen punt voor God; Aaron was al onderweg. Ik hoop in de politiek een spreker te zijn voor hen die veel te vertellen hebben, maar niet weten hoe.”

Hadassa La

📍 AMSTERDAM, KANDIDAAT NR. 5
 ★ 23 JAAR
 🎓 STUDENT BESTUURSKUNDE

“Tijdens mijn stageperiode bij de ChristenUnie Amsterdam heb ik mogen zien hoeveel de partij voor de stad en haar inwoners kan betekenen. Ik heb gezien hoe Gods liefde concreet kan worden uitgedragen op allerlei niveaus: van persoonlijke gesprekken tot het indienen van moties die laten zien dat al die verschillende bevolkingsgroepen gehoord, gezien en geliefd worden. Als kandidaat wil ik me inzetten voor de thema's die mij nauw aan het hart gaan, namelijk onderwijs en kansengelijkheid, en hulp voor kwetsbaren in de stad.”



Eva Kerklaan

-  HELLEDOORN, KANDIDAAT NR. 2
-  24 JAAR
-  STUDENT FILOSOFIE & BESTUURLID BIJ PERSPECTIEF

“Mensen kijken vreemd op als ze een jongere in de raad zien maar ik vind het van belang dat er vertegenwoordiging is van alle inwoners, dus ook van jongeren. We moeten namelijk als generaties naar oplossingen zoeken en samenwerken om deze te bereiken. Voor mijn generatie is het van belang dat de gemeente over veertig jaar nog steeds bewoonbaar is, met baanperspectief, voldoende woningen en waardering voor de Schepping. Ik wil dat geluid laten horen én met frisse ideeën de inwoners helpen.”



Tim Kuijsten

-  LEIDEN, KANDIDAAT NR. 7
-  25 JAAR
-  PROJECTCOÖRDINATOR STICHTING PRESENT & BESTUURLID BIJ PERSPECTIEF

“We hebben een nieuwe politieke cultuur nodig in ons land. Dat wordt al enkele decennia geroepen. Ik heb een visie op vernieuwde politiek, een waarbij de focus niet ligt op het spel onder de insiders maar waarin voor de mensen weer voelbaar wordt dat de democratische politiek daadwerkelijk van ons allemaal is. Mensen moeten het weer gaan zien zitten om zelf op enige manier betrokken te zijn. Als je die visie hebt moet je die tegelijkertijd ook uitdragen. Dat is mijn inzet de komende tijd in mijn directe omgeving in Leiden.”



Kamerleden op tournee naar uw gemeente

Wat gaat de tijd toch snel! Zo denken we na over wie er op de kandidatenlijst moeten en zo is het nog maar een paar weken voor de verkiezingsdatum daar is. We zien dat alle lokale afdelingen heel druk zijn met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Complimenten voor die inzet!

Ook als landelijk campagne team zijn we al een tijd bezig te bedenken hoe we de lokale afdelingen het best kunnen ondersteunen met hun campagne. We weten uit het verleden dat de aanwezigheid van landelijke politici positieve aandacht genereert en de lokale campagne een boost kan geven.

We gaan dus het hele land door! De ChristenUnie gaat namelijk de laatste vijf zaterdagen voor de verkiezingen 'on tour'. Via vooraf vastgestelde routes reizen onze landelijke ChristenUnie-politici van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en bewindspersonen door het land. Zij doen daarbij met zoveel mogelijk lokale ChristenUnie-afdelingen mee met het uitvoeren van een campagneactiviteit. Zodoende hopen we de lokale campagne-acties te ondersteunen en natuurlijk inspiratie op te doen om mee te nemen naar Den Haag. In elke plaats waar ze komen, zullen ze in ongeveer drie kwartier een bezoek brengen, met daarin ontmoeting met potentiële kiezers, fotomomenten en eventueel persmomenten. En dan trekt de karavaan weer door naar de volgende afdeling.

Op deze zaterdagen reist daarnaast ook een foodtrailer als echte blikvanger over de Nederlandse wegen om 's morgens en 's middags een standplaats te zoeken en daar de lokale campagne te ondersteunen. Wilt u weten wanneer de tour of de foodtrailer bij uw gemeente is? Kijk dan op www.christenunie.nl/ontour ■

Met een hartelijke groet,



Nico Drost
campagneleider

P.S. De tekening bij dit artikel toont niet de routes zoals die in februari en maart worden gereden, maar is ter illustratie.

14, 15 EN 16 MAART
Gemeenteraadsverkiezingen

Christen
Unie
On Tour



Dit is Deborah

Compassion zet zich in voor kinderen die opgroeien in armoede, zoals Deborah. Zij gaat naar een Compassion-project dat wordt gerund door de lokale kerk. Medewerkers op de projecten kennen de omgeving en de kinderen als geen ander en weten wat zij nodig hebben.

'Later wil ik moeder en dokter worden'



Ieder kind krijgt in het project of van de lokale kerk een eigen bijbel en de mogelijkheid om God persoonlijk te leren kennen.



Ieder kind hoort dat het geliefd is en leert om gezonde relaties aan te gaan.



Bekijk hier de film van Deborah uit Uganda



Ieder kind gaat naar de basisschool. Als het kan, volgt een kind ook een vervolgstudie of vakopleiding.



Ieder kind krijgt medische zorg en er is aandacht voor lichamelijke ontwikkeling.



Ieder kind krijgt op het project een gezonde maaltijd.



Steun een kind, word sponsor:
compassion.nl

bevrijdt kinderen van armoede
Compassion
in Jezus' naam

Plak de poster & pak een prijzenpakket!

Bij dit magazine vindt u onze poster met de campagneslogan 'Samen Recht Doen'. Natuurlijk vinden we het geweldig als u deze poster achter het raam wilt plakken op een zichtbare plek, maar u kunt er ook wat mee winnen!

Hoe werkt het?

- 1. PLAK DE POSTER ACHTER HET RAAM EN MAAK EEN FOTO**
- 2. PLAATS DEZE FOTO OP UW PERSOONLIJKE SOCIAL MEDIA** (bijvoorbeeld Facebook of Instagram) met de hashtag **#SamenRechtDoen**

Wij houden de hashtag nauwgezet in de gaten om alle inzendingen te verzamelen. Wilt u zeker weten dat we uw inzending niet missen, mail ons dan een linkje naar uw social media op magazine@christenunie.nl



Prijzenpakket

Onder alle inzendingen verloten wij 10 ChristenUnie-prijzenpakketten, met onder andere een ChristenUnie dopper, ChristenUnie sokken en nog meer verrassingen! Als u wint nemen we contact met u op zodat we uw adres kunnen krijgen.



Samen recht doen, een christelijk- sociale opdracht

De afgelopen negen jaar mocht ik directeur zijn van de 'denktank' van de ChristenUnie. Dat is een heerlijke rol, waarin je de partij scherp mag proberen te houden met een kritische vraag zo af en toe. Nu ik afscheid neem, gaat de ChristenUnie de verkiezingen in met de leus: 'samen recht doen'. En om eerlijk te zijn is dat nou een leus waar ik weinig op aan te merken heb. Het is een motto dat past bij onze rijke christelijk-sociale traditie. De woorden vormen een heldere opdracht aan onszelf.

Persoonlijk denk ik dat het motto 'samen recht doen' van betekenis is in onze tijd. Gepolariseerd noemen we onze tijd wel. Laten we maar eens beginnen stil te staan waarover die polarisatie ten diepste eigenlijk gaat.

Politieke polarisatie heeft meestal te maken met verschillende ideeën over maatschappelijke vraagstukken. Zo hadden we sinds het einde van de negentiende eeuw de 'sociale kwestie'. De vraag hoe om te gaan met de armoedige situatie van arbeiders verdeelde de politieke partijen ooit sterk.

Wat is de sociale kwestie van vandaag de dag? Ik vrees dat het antwoord daarop nog een stuk gecompliceerder is dan een eeuw geleden. Want zeker een eeuw lang was het idee van maatschappelijke vooruitgang en economische groei vanzelfsprekend. Industrialisatie en globalisering brachten welvaart. En die welvaartsgroei leek – de verschrikkelijke periodes van wereldoorlogen uitge-

zonderd – tamelijk vanzelfsprekend. Hoe deze goed te verdelen, daarover gingen de debatten.

Maar vandaag de dag is die groei helemaal niet zo vanzelfsprekend meer. Industrialisatie en globalisering zijn op hun grenzen gestuit. De aarde zucht onder onze groei-honger. Het klimaat raakt vervuild, natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput. Op vele plekken gaan mensen gebukt onder de gretigheid van de rijkere in de wereld.

Mensen slaan op de vlucht. Er zijn conflictenhaarden. Er is terreur en angst. En in een globaal verbonden wereld blijkt ook een pandemie makkelijk rond te kunnen bewegen. Dat alles gaat ook ons land bepaald niet voorbij. Ook lokaal spelen venijnige discussies over zaken als windmolenparken, vluchtelingenopvang of de omgang met corona vandaag de dag.

Welvaartsgroei is niet zo vanzelfsprekend meer. Maar de samenleving vindt het moeilijk dat te accepteren. En dat zie je ook terug in de politiek. ▶▶

Industrialisatie en
globalisering zijn op
hun grenzen gestuit.
De aarde zucht onder
onze groei-honger.

Wouter Beekers was van februari 2013 tot februari 2022 directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. In maart gaat hij aan de slag in de Rotterdamse volkshuisvesting. Op de website van het WI is meer informatie te vinden, ook over de vacature voor een nieuwe directeur.

▶ wi.christenunie.nl

Aan de ene kant zijn er populisten, die een soort struisvogelstrategie volgen. Een multiculturele samenleving: als die er al is, dan schaffen we hem toch af? Een klimaatcrisis: een beetje relativiseringsvermogen, een beetje vertrouwen in de technologie graag. Een pandemie? Nou, nou, nou, ja een uit de hand gelopen griepje zou je ook kunnen zeggen. We kunnen lacherig over deze stroming doen, feit is dat de populisten al jarenlang steun krijgen van ongeveer een vijfde van alle kiezers. De Partij voor de Vrijheid doet landelijk gezien al jaren mee in de top drie. En lokaal stemt ongeveer dertig procent van de kiezers op lokale partijen, die er geregeld ook een tamelijk populistische stijl op nahouden.

Aan de andere kant is er het 'politieke midden'. Soms rekenen wij onszelf daartoe. Ik kan zelfs niet ontkennen dat ik dat wel eens gedaan heb. Toch vraag ik me steeds meer af of we dat wel moeten willen doen. Het 'midden' zie ik meer en meer een rol innemen in de polarisatie van vandaag de dag.

Ook 'het midden' heeft moeite met het idee van grenzen aan de welvaartsgroei. Als er stilstand dreigt, moeten we gewoon harder rennen. Samen krijgen we de zaak weer onder controle! We trekken snel de portemonnee. Deze doordravers worden aangevoerd door de VVD en D66. Samen zijn ze momenteel goed voor 58 zetels in het parlement en domineren de politiek daarmee flink. Dat is voor de ChristenUnie bepaald niet altijd een makkelijke context. In onze tijd zien we dus een polarisatie tussen het liberale 'midden' en de populisten. Hoe gepolariseerd ook, beide kampen gaan eraan voorbij dat de welvaartsgroei misschien niet zo vanzelfsprekend meer is. En in deze omgeving zegt de ChristenUnie: 'samen recht doen'. En daarmee zeggen we: misschien gaat het wel veel minder om het vasthouden van onze welvaartsgroei en veel meer om het elkaar recht te doen.

Dat is een boodschap die geworteld is in een lange christelijke traditie. De ChristenUnie bedrijft immers politiek met een open Bijbel. Dat boek gaat inmiddels zo'n tweeduizend jaar mee, en in die jaren is ontzettend veel nagedacht over politiek en samenleving. Uit die traditie wil ik drie mensen uitlichten, die ieder op hun manier opriepen tot 'samen recht doen'.

De eerste is **Aurelius Augustinus** (354-430), een Noord-Afrikaanse geestelijke die leefde in de nadagen van het Romeinse rijk. Het is goed ons te realiseren hoe omstreken het christendom in die tijd was. Het was werkelijk revolutionair wat de kerken in die tijd predikten en deden. Groei en zelfontplooiing

waren toen namelijk al tamelijk populaire ideeën. Intellectueel en fysiek mochten burgers zichzelf tot het uiterste uitdagen. Als je een ander wat gaf, dan was het helemaal niet vreemd om daarvoor wat terug te verwachten. Voor wat hoort wat – *do ut des* heette dat in goed Latijn. En in die tijd ontstond de christelijke kerk. En de kerk leerde: het is goed om te geven, omdat we in Jezus Christus het grootste geschenk reeds ontvangen hebben. Het is belangrijk geen onderscheid te maken – ook niet tussen burgers en slaven – want alle mensen zijn geschapen door God en in Zijn beeld.

Augustinus werkte dit idee rustig uit, bijvoorbeeld in zijn vuistdikke boek *De stad van God*. Dat was eigenlijk een andere naam voor het koninkrijk waarover Jezus sprak. Dit koninkrijk is zowel toekomstmuziek als dat het heel concreet aan het doorbreken is in ons hart. Het koninkrijk is zichtbaar waar mensen God zoeken en zijn liefde voor alle mensen handen en voeten geven. Dat noemde Augustinus gerechtigheid.

Als mensen vooral met zichzelf en hun eigen groei bezig zijn, dan lopen zij vast in hun eigen egoïsme, stelde de kerkvader. Dat idee van 'eigen volk eerst' ging al ver terug. Maar als een volk zich zo uitsprekt, vroeg Augustinus zich af: wat is het dan eigenlijk beter dan een bende rovers? Wie op zichzelf gericht is draagt niet bij aan een rechtvaardige wereld.



Augustinus wordt wel gezien als aartsvader van de christelijk-politieke filosofie. Christelijke partijpolitiek kennen we pas sinds de negentiende eeuw. En

Abraham Kuiper (1837-1920) wordt wel gezien als de grondlegger ervan. De allereerste politieke partij die Nederland ooit kende, de Antirevolutionaire Partij, werd in 1879 door hem opgericht. Het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Reformatorische Politiek Federatie (RPF) kwamen er direct uit voort. Samen vormden zij in 2000 de ChristenUnie. Dus we mogen ons wel een beetje schatplichtig weten aan deze Kuiper.

Zijn bekendste idee is waarschijnlijk dat van 'soevereiniteit in eigen kring'. Vandaag de dag zullen we zonder voorkennis waarschijnlijk niet snel begrijpen wat hij bedoelde. Maar in de kern ging het om 'samen recht doen'. Kuiper leerde namelijk

dat iedereen geroepen wordt door de almachtige ('soevereine') Schepper om recht te doen. Het ging erom die roeping handen en voeten te geven in onze levens en onze gemeenschappen ('kringen'). Recht doen is dus niet alleen maar een opdracht van de overheid. Recht doen mensen, in hun gemeenschappen: hun gezinnen, hun buurten, hun scholen, hun bedrijven, enzovoorts. Dat kunnen we ook naar het heden vertalen. Zoiets als vluchtelingenopvang kan nooit worden gezien als taak van de overheid alleen. Vluchtelingen worden opgenomen niet door een anonieme overheid of zelfs niet door 'de samenleving', maar heel concreet in buurten en gemeenschappen. Zij krijgen een kans van scholen of bedrijven – of ze krijgen die kans niet.



Sinds haar oprichting heeft ChristenUnie er altijd op gewezen dat dit 'samen recht doen' iets vraagt van onze houding. Misschien vraagt het wel iets van ons hart.

Dit is een centraal punt in het werk van **Roel Kuiper**, jarenlang Eerste Kamerlid, en daarvoor ook directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de partij. Als journalisten meenden dat ik de 'partij-ideoloog' zou zijn, wees ik altijd graag even in zijn richting. Een kernwoord in het werk van onze Kuiper is dienstbaarheid. We kunnen de andere mens zien als iemand die zou kunnen bijdragen aan onze eigen groei. Maar we kunnen de andere mens ook zien als iemand die ons uitnodigt bij te dragen aan zijn of haar groei. We kunnen onze bloei zoeken in de dienst aan de ander.

Je kunt dat zelfs toepassen op de liefde voor het klimaat, een thema van Kuipers laatste werk. Klimaatverandering kan nooit alleen maar door techniek en overheidsbeleid tot stand worden gebracht. Verduurzaming staat of valt bij het verlangen in ons hart om dicht bij de schepping te leven, zuinig te zijn op wat we gekregen hebben en niet alleen maar meer en meer te willen.

We hebben met die inzet op 'samen recht doen' dus iets te pakken waarmee we voortbouwen op een lange traditie en een tamelijk uniek geluid inbrengen in de politiek. Maar wie denkt met het uitspreken van deze bijzondere woorden klaar te zijn, die heeft het toch wel mis. 'Samen recht doen' is namelijk een opdracht, ook aan onszelf.

“Misschien gaat het wel veel minder om het vasthouden van onze welvaartsgroei en veel meer om het elkaar recht te doen.”

Om stil te staan bij deze opdracht kan het goed zijn valkuilen te benoemen. Ik zie er zeker drie, heel concreet ook op het pad van de ChristenUnie.

De eerste is de valkuil van het maakbaarheidsdenken. Ook wij willen we nog wel eens dromen van een volmaakte samenleving en die met overheidsmacht proberen af te dwingen. Misschien zie je dat wel een beetje terug in de discussie over de coronacrisis. Er worden krachtige overheidsmiddelen ingezet bij de bestrijding van die crisis: lockdowns, avondklokken, vaccinatiedrang. Dit zijn maatregelen waarmee de overheid dieper ingrijpt dan lang voorstelbaar werd geacht. Veel partijleden vroegen mij de afgelopen twee jaar: hoe zit het met de verantwoordelijkheid van mensen en hun gemeenschappen: durven wij daar nog op te vertrouwen? Ik snap die vraag wel.

De tweede valkuil is valkuil van eenzijdigheid. De ChristenUnie wordt soms spottend een christelijk GroenLinks genoemd. Het is waar: wij zijn een partij die opkomt voor de schepping en voor kwetsbaren. We staan vaak bovenaan de daadkrachtige lijstjes van Milieudefensie en Stichting Vluchteling en dat mogen we koesteren. Maar denken wij ook genoeg na over al die mensen die de noodzaak niet zien voor een stevig klimaatbeleid, of zich zorgen maken over de rekening daarvan? Denken wij genoeg na over de vraag hoe recht te doen aan vluchtelingen, als mensen zich ook zorgen maken over de sociale cohesie van hun wijken en buurten? Durven wij ook de vraag te stellen hoe we hen kunnen meenemen in een beweging van samen recht doen?

De derde valkuil is de valkuil van zelfgerichtheid: dat we met onze mooie woorden onszelf centraal blijven stellen. In een versnipperd politiek landschap is de concurrentie vaak stevig. Veel partijen zetten daarom hun 'kroonjuwelen' in de etalage. Deze tactiek is de ChristenUnie niet vreemd. Vaak is een kroonjuweel ook gewoon heel mooi en iets om zuinig op te zijn. Denk maar eens aan de lokale inzet om zuinig te zijn op de zondagsrust. Juist in een tijd van overhaasting en ongeduld is het belang van het thema rust niet te onderschatten. Maar ook dan is het vraag: lukt het ons om breder te denken dan onze eigen profilering? Lukt het ons om ons in te zetten voor een brede maatschappelijke beweging richting gerechtigheid?

Met 'samen recht doen' hebben we een bijzondere campagneleus. Wij leggen ons erop toe gerechtigheid te zoeken met heel de samenleving. Dat is het hart van christelijk-sociale politiek. Dat is niet iets wat we reeds hebben bereikt. Het is iedere dag weer een opdracht aan onszelf. ■

“De ChristenUnie bedrijft immers politiek met een open Bijbel.”





Maarten wil de hopelozen *hoop* bieden

Je kunt het leven niet plannen, merkte Maarten al vroeg. Dat hij nu als jongste lid van het kabinet-Rutte IV aan de slag mag als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, had hij ook niet voorzien. Maar knokken zal 'ie, met de poten in de modder. 'Hoe meer ik mijn geloof als kompas gebruik, des te meer ik merk dat ik op de juiste plekken uitkom'.

Tekst: Wilfred Hermans Foto's: Rijksoverheid

Hij is jong, jazeke. 31, om precies te zijn. Maar als dat het enige is dat we over Maarten van Ooijen kunnen zeggen, dan geeft hij z'n portie liever aan Fikkie. Dat zou jammer zijn, want Maarten is veel meer dan het grote politieke talent dat hij in de Utrechtse politiek geworden is. Hij heeft meters gemaakt, veel bereikt. Daarover straks meer.

PRETTIG GEREFORMEERD

De wieg van Maarten van Ooijen, geboren in 1990, staat in Den Bosch. Hij groeit op in Andel, iets verderop, en later in Kesteren, op de Betuwe. Tot 2008 gaat hij naar het vwo aan het Ichthus College in Veenendaal. Familie Van Ooijen bezoekt een Gereformeerde Bondsgemeente, een stroming die Maarten later als 'prettig gereformeerd' zal omschrijven. Z'n ouders stemmen SGP, maar thuis gaat het nauwelijks over politiek, het interesseert Maarten ook niet. Na het vwo volgt de Universiteit Utrecht, waar Maarten van 2009 tot 2011 een bachelor in sociologie doet. Al na een jaar bekruipt hem het gevoel: dit is een soort maatschappijleer XL, prima, maar hoe breng ik dit in de praktijk? Met de poten in de modder, dát wil 'ie. En dus meldt hij zich bij Perspectief, de ChristenUnie-jongeren. Eerst gaat hij als lokale campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 aan de slag, daarna wordt hij Perspectief-voorzitter. Maar er zit meer in het vat, merkt Maarten, terwijl hij het studentenleven financiert door in een wegrestaurant te werken. Van 2014 tot 2018 is hij ChristenUnie-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Utrecht, en ondertussen rondt hij ook nog even een master in bestuurskunde af. In 2015 verruult hij het bijbaantje in een wegrestaurant voor een serieuze baan als adviseur bij Lysias Consulting Group, waar hij zich bezighoudt met advisering van de publieke sector.

'BESTE JONGE BESTUURDER'

In 2013 gaat Maarten op z'n knieën op het strand in Scheveningen. Niet om een zandkasteel te bouwen, maar om zijn grote liefde ten huwelijk te vragen. Maarten kent haar van de christelijke studentenvereniging C.S.F.R., waar ze tijdens de introductieweek zijn mentor was. Het was meteen raak. Is die studentenvereniging toch nog ergens goed voor geweest, zegt Maarten achteraf. Inmiddels zijn ze getrouwd en hebben ze twee kinderen.

In 2018 wordt Maarten in de gemeente Utrecht beëdigd als wethouder van maatschappelijke ontwikkeling, welzijn, asiel & integratie en sport. Zijn bliksemcarrière in de Utrechtse politiek leverde hem in 2019 de titel 'Beste jonge bestuurder van Nederland' op, toegekend door het blad Binnenlands Bestuur.

Wat hem onder andere een goede bestuurder maakt, is zijn vermogen om contact met mensen te maken. Daar zijn vriend en vijand het over eens. Op sociale media verschijnen filmpjes van Maarten-de-wethouder die met eenzame mensen danst of met daklozen praat in een opvanghuis. Ook zien we hem als lijsttrekker in een ludiek campagnefilmje als Sint Maarten op een wit paard door Utrecht trekken om moderne 'goede daden' voor de stad te doen, zoals z'n mantel aan een dakloze geven en eten met kwetsbare Utrechters. Geen grootheidswaan, maar een manier om de speerpunten van de ChristenUnie voor het voetlicht brengen, zoals betere afvalinzameling en zorgen voor kwetsbare inwoners.

HOOP BIEDEN

'Mijn geloof is mijn kompas', zei Maarten in 2014 over Gods leiding in zijn leven. Hoe meer hij z'n geloof als kompas gebruikt, hoe meer hij merkt dat hij op de juiste plekken uitkomt. Nu is dat dus een Haagse zetel, waar Paul Blokhuis eerst zat. Paul is een groot voorbeeld voor Maarten. Net als z'n voorganger wil Maarten zich als staatssecretaris onderscheiden door op te komen voor de zwakkeren, al zijn het grote schoenen die hij moet vullen, zegt hij; Paul Blokhuis heeft immers iets fantastisch achtergelaten, zoals de afspraken in het Nationaal Preventieakkoord. Maarten mag erop toezien dat deze afspraken nageleefd gaan worden. Hoe hij dat gaat doen? 'Hoop bieden, dat is de kern waar deze rol voor mij om draait', stelt de kersverse staatssecretaris op zijn LinkedIn-pagina. 'Door te luisteren en mensen te begrijpen. Dat kan ik niet alleen, dat doen we samen. Samen bouwen we aan goede, toegankelijke zorg voor ieder kind en een gezonde toekomst voor iedereen.' ■

Maarten van Ooijen,

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport



Verbinders van de politiek met lokale realiteit

Henk Staghouwer is telg uit een bakkersgeslacht. Zoete broodjes heeft hij echter nooit gebakken. Als hij zich eenmaal ergens in vastbijt, laat hij niet meer los. Prettige eigenschap voor een minister die te maken krijgt met stikstofproblematiek en boeren in het nauw. Bovenal zal Henk zich met hart en ziel inzetten voor een sector die hem na aan het hart ligt.

Tekst: Wilfred Hermans Foto's: Rijksoverheid

Het is goed mogelijk dat de geboorte van Henk Staghouwer – op 14 februari 1962 in het Groningse Hoogkerk – omgeven was door de geur van versgebakken brood. De familie Staghouwer is namelijk een familie van bakkers. Henk krijgt de liefde voor het vak met de paplepel ingegoten. Zijn handen jeuken, en als zestienjarige knul mag hij dan eindelijk zijn vader gaan helpen in diens bakkerij in Zuidhorn.

Al snel ontpopt Henk zich als een ondernemer. Hij rondt in 1978 de mavo af, daarna volgt het mbo en in 1981 de ondernemersopleiding. Als bakker werkt hij hard, maar minstens zo graag zit hij achter z'n bureau om uit te vogelen hoe het allemaal beter en groter kan. Het is dan ook een kwestie van tijd voordat hij de zaak van vader Staghouwer overneemt. Het ondernemen gaat hem goed af: niet veel later koopt hij nóg een bakkerij, en nog één, totdat hij eigenaar is van zeven bakkerijen.

RECHTE RUG

In 2002 begint Henk in de provinciale politiek. Tot 2013 is hij fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Groningen. In 2013 wordt Henk daar gedeputeerde in het bestuur van de provincie. In zijn portefeuille zitten onder meer landbouw, natuurbeheer en het aardbevingsdossier. Bakkerijketen Staghouwer heeft hij inmiddels verkocht.

In Groningen weet zo langzamerhand iedereen dat je Henk er prima bij kunt hebben als je op bestuursniveau iets voor elkaar wilt krijgen waar ondernemers daadwerkelijk mee geholpen zijn. Toch gaat er buiten Groningen bij weinig mensen een lampje branden als de naam 'Henk Staghouwer' klinkt. Dit verandert in 2019. Henk haalt het landelijke nieuws als een groep boze boeren met een trekker de monumentale deur van het Groningse provinciehuis ramt. Ze zijn op zoek naar gedeputeerde Staghouwer die – in tegenstel-

ling tot gedeputeerden in andere provincies – de stikstofregels niet wil versoepelen. De zachteardige gezinsman houdt zijn rug recht en kan – als hij het nodig acht – met de vuist op tafel slaan.

LANDBOUW VERDUURZAMEN

Later zal van Henk worden gezegd dat hij in het tumultueuze stikstofdossier één van de weinigen is die de Haagse politiek met de Groningse realiteit weet te verbinden. Henk weet dat er veel moet veranderen in de landbouw, en dat gaat alleen lukken als je de boeren meekrijgt. Altijd houdt hij de praktijk voor ogen, en Henk beseft dan ook als geen ander dat er bij boeren en vissers brood op de plank moet komen. Zij liggen hem na aan het hart. Langetermijnperspectief en weten waar je aan toe bent – daar zijn ze na jaren van onzekerheid bij gebaat.

Henk wil de landbouw verduurzamen. Meer aandacht voor kringlooplandbouw, iets waar zijn voorganger Carola Schouten ook een warm pleitbezorger van was. Ook zet hij in op het toekomstperspectief en een goed verdienmodel voor de agrarisch ondernemer, de tuinder en de visser, waaraan ook de bank, de consument, de supermarkt en al die andere betrokken partijen aan bij moeten dragen. Zodat nieuwe en duurzame vormen van landbouw en visserij ook echt mogelijk zijn voor de ondernemer.

IF YOU CAN'T STAND THE HEAT...

Henk is naar eigen zeggen echt een familieman. Met zijn vrouw heeft hij drie kinderen en vijf kleinkinderen. Hij blijft graag in beweging, en gaat er graag op uit. En dus ging hij afgelopen zomer met z'n vrouw op fietsvakantie, vanuit Zwitserland naar Straatsburg, langs de Rijn, door het Zwarte Woud en de Elzas. Ook heeft hij over een aantal jaar verspreid het Pieterpad gelopen. Onderweg genietend van het landschap, de vergezichten, de gesprekken onderweg, maar ook de stilte. Een langgekoesterde wens is om naar Santiago te wandelen, al zal het door deze nieuwe stap daar voorlopig nog niet van komen.

Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, bakt opa Henk graag koekjes met z'n kleinkinderen. Hun foto's hangen nu nog aan de muur in zijn werkkamer in het West-Groningse Brittil, maar gaan ongetwijfeld mee naar de Hofstad. Daar gaat Henk als landbouwminister aan de slag. Een grote uitdaging, en ongetwijfeld bij tijden zwaar. Maar van oudsher weet Henk: *if you can't stand the heat, get out of the kitchen*. Hij heeft wel voor hetere vuren gestaan. ■

Henk Staghouwer,

minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

Gezien op het NOS Journaal

ONGELOOFLIJKE BIJBELVERHALEN
GRAPHIC NOVEL JONGERENBIJBEL

Willeke Brouwer

€ 34,99

Lees meer en bestel hem hier

HSV voor iedereen, op elk moment, in elke vorm

Een kinderbijbel maken als graphic novel, dichtbij de oorspronkelijke tekst en met veel achtergrondinformatie en uitleg van termen: dat is Willeke Brouwer wel toevertrouwd. Met haar humoristische schrijfstijl, maar nooit zonder respect, is zij erin geslaagd een uiterst leeswaardige en leerzame kinderbijbel te maken vol historische feitjes uit de Bijbelse tijd.

ROYAL JONGBLOED

MEER BIJBELS ZIEN? GA NAAR ROYALJB.COM/HSV

Mantelzorglijn, voor al je vragen over mantelzorg.

Zorg je voor een naaste en heb je vragen? Wil je advies over je persoonlijke situatie? Of heb je behoefte aan een luisterend oor? De medewerkers van de Mantelzorglijn staan voor je klaar.

Bel de Mantelzorglijn: 030 – 760 60 55 of ga naar www.mantelzorg.nl/mantelzorglijn

Agenda

* **EGBERT SCHUURMANLEZING 2022**
10 maart 2022

Thema: Wat is de toekomst van de christelijke politiek?

Kijk voor meer info op christenunie.nl/schuurmanlezing

* **GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN**
14, 15 EN 16 MAART 2022

* **PARTIJCONGRES**
21 mei 2022

Kijk voor meer info op christenunie.nl/congres

Colofon

Redactie
Floris Spronk (eindredacteur),
Jacqueline Vandermeer-van Hoven, Alma Broekmaat-Hagens, Gerben van Helden.

Met medewerking van
Anne Paul Roukema | www.inhisimage.nl
Theanne Boer | www.theanneboer.nl
Wilfred Hermans | www.wilfredhermans.nl
Ruben Timman | www.nowords.nl
Wouter Beekers
Gerrit van den Berg

Vormgeving
idd.nu

Contact
Postbus 439, 3800 AK Amersfoort
Tel. 033 4226969
info@christenunie.nl
IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18
www.christenunie.nl/contact

CBB
ChristenUnie magazine verschijnt in braille en audio bij het CBB
Tel. 0341 565 499

Druk
Vellendrukkerij BDU B.V.

Advertenties
Theo Wijbenga
0613862881
advies@theowijbenga.nl

Het volgende ChristenUnie magazine verschijnt in september 2022

De advertenties in dit magazine vertegenwoordigen niet automatisch de politieke standpunten van de ChristenUnie, maar worden geplaatst om het maken van het magazine te kunnen bekostigen.

Giften
De ChristenUnie steunen met uw gift? IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort

Zowel uw contributie als uw gift aan de ChristenUnie zijn aftrekbaar als gift bij uw aangifte Inkomstenbelasting.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap valt samen met het kalenderjaar. Opzeggen kan alleen schriftelijk voor 30 november bij de ledenadministratie: ledenadministratie@christenunie.nl. Alle mutaties worden door de ledenadministratie per e-mail of per post aan u bevestigd.

Persoonsgegevens en privacy
De ChristenUnie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover in onze privacyverklaring op www.christenunie.nl/privacyverklaring. Vragen of bezwaar? Mail of bel met het Partijbureau.

Algemeen Nut Beogende Instelling
ANBI

ChristenUnie magazine wordt verpakt in biofolie. Werp deze wikkel in de gft-container, voor minimale milieubelasting.



Help onze kandidaten in de campagne!

BID MEE

Kijk voor specifieke gebedspunten op
www.christenunie.nl/gebed.

GEEF EEN GIFT

Ga naar www.christenunie.nl/geven
om de campagne financieel te steunen.

DEEL EN LIKE ONZE BERICHTEN OP SOCIAL MEDIA

U kunt zich ook inschrijven voor ons online
actieteam via www.christenunie.nl/doemee.

DOE MEE MET UW LOKALE CAMPAGNETEAM

Meld u aan via www.christenunie.nl/vrijwilliger.

PLAK DE POSTER VOOR UW RAAM

Hang de meegestuurde verkiezingsposter voor uw raam.

GA IN GESPREK MET VRIENDEN EN FAMILIE

Vertel vrienden en familie waarom u op de
ChristenUnie gaat stemmen.

en Stem 16 maart ChristenUnie!